

# PINKSTERLEZING

Pinksterzaterdag 30 mei 2020  
14.00 uur Kloosterbibliotheek Wittem

## EENZAAMHEID OMARMEN

Pinksterlezing door pastor Marinus van den Berg



### PROGRAMMA

14.00 – 15.00 uur Lezing  
15.00 – 15.30 uur Pauze en signeersessie  
15.30 – 16.00 uur Gelegenheid tot vragen stellen  
16.00 uur Afsluiting en vervolg signeersessie

LOKATIE: Kloosterbibliotheek Wittem  
INFO: [www.kloosterboekwinkelwittem.nl](http://www.kloosterboekwinkelwittem.nl) of  
vraag een folder aan bij de receptie via  
043 450 1741

BIJDRAGE: Kaarten ad €10 (incl. koffie/thee) te  
reserveren bij de receptie op  
043 – 4501741 of per mail via  
[info@kloosterwittem.nl](mailto:info@kloosterwittem.nl)

# PINKSTERLEZING

Zaterdag 30 mei 14.00 Kloosterbibliotheek

## Eenzaamheid omarmen

Pinksterlezing door pastor Marinus van den Berg

Eenzaamheid is een onduidelijk woord. Het begrip eenzaamheid roept ongemak op. Over wie en wat spreken we eigenlijk? Wat is er tegenwoordig nog meer dan eenzaamheid bestrijden en een Week tegen Eenzaamheid?

Wat valt er te zeggen over wenselijke of noodzakelijke eenzaamheid en de keuze voor eenzaamheid? Wat valt er te zeggen over geloofseenzaamheid en liefdeseenzaamheid? Kunnen we eenzaamheid ook omarmen – en dan niet te verwarren met eenzaamheid die ons kan omklemmen? Is eenzaamheid een drama of kan het ook inspireren tot nieuwe creativiteit in het samenleven?

In deze lezing plaatst Marinus van den Berg kritische kanttekeningen bij dit actuele thema. De spreker werkte 40 jaar als pastor/geestelijk verzorger in de gezondheidszorg en schreef onder meer *Lijden verlicht*. Momenteel werkt hij aan een boek met als werktitel *Eenzaamheid omarmen* (Uitgeverij Ten Have). Marinus van den Berg is ook columnist van het jubilerende Gerardus Magazine



Wittemer Allee 32  
6286 AB Gulpen-Wittem  
T +31 (0)43 450 23 32

M [boekwinkel@kloosterwittem.nl](mailto:boekwinkel@kloosterwittem.nl)

W [www.kloosterboekwinkelwittem.nl](http://www.kloosterboekwinkelwittem.nl)

Elke dag open