



klooster boekwinkel witterem

catalogus februari - mei 2026

LEZING

ELKAAR HELPEN BIJ VERLIES EN VERDRIET

door Manu Keirse, deskundige op het gebied van rouw en verliesverwerking



Mensen kunnen met allerlei soorten verlies worden geconfronteerd: overlijden van een geliefde, ziekte, echtscheiding of werkloosheid. Hoe verder na zo'n verlies? Wat is rouw? Hoe kan

het zich uiten? Hoe lang duurt het? Het zijn vragen voor de getroffene zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving.

Hoe kun je mensen helpen bij hun 'rouwarbeid'? En waarmee help je hen juist niet? Manu Keirse reikt in een lezing tips aan, zowel voor rouwende mensen als voor hun omgeving. Meer weten kan iemand in verdriet helpen om zijn/haar eigen reacties en gevoelens te verstaan en om moeilijke momenten beter aan te kunnen. En mensen in hun omgeving kunnen leren de juiste ondersteuning te bieden en mensen in die cruciale periode van hun leven niet in de steek te laten.

Er is ook gelegenheid om een van de vele boeken van Manu Keirse te kopen en te laten signeren.

**zaterdag 18 april 2026
van 14:00 uur tot 16:00 uur**

**10 euro, incl. een kop koffie/thee
in de pauze**

**Aanmelden via de website of
telefonisch: 043 450 2332**



AANRADERS

LOSLATEN EN GROEIEN

Bidden in de veertigdagentijd • *Peter Nissen*

Vasten is loslaten van je oude gewoontes, niet vast blijven zitten in de waan van de dag maar loslaten om bevrijd te worden, op weg naar Pasen. Voor kerkhistoricus Peter Nissen gaat dat letterlijk en figuurlijk op. In het voorjaar van 2025 werd hij getroffen door een herseninfarct en belandde hij in ziekenhuis en revalidatiekliniek. Zijn ervaringen deelt Peter Nissen delen in deze meditatie.

Prijs € 11,99 • verschijnt begin februari

DE CAMINO DE SANTIAGO IN 101 VOORWERPEN

Materiële sporen in heden en verleden • *Herman Holtmaat en Paul Post (red.)*

Aan de hand van 101 bijzondere voorwerpen brengt dit boek de pelgrimage naar Jacobus in Santiago tot leven, in zeven fasen: aanleidingen voor de camino, voorbereiding, vertrek, onderweg-zijn, aankomst, thuiskomst en tot slot de doorwerking van de reis. De geïllustreerde verhalen geven een mooi beeld van de middeleeuwse wortels, het verval erna en de herontdekking van de camino.

Prijs € 24,99 • verschijnt april

DILEXI TE. IK HEB JE LIEF

Apostolische exhortatie over de liefde voor de armen • *Paus Leo XIV*

De liefde voor de arme staat centraal in de eerste exhortatie van paus Leo XIV. Hiermee treedt hij in de voetsporen van zijn voorganger paus Franciscus. Haast lijkt het of hij zijn pen overneemt. Zijn schrijven combineert zijn concrete ervaring van werken bij de armen met de werkelijkheid van het leven van de arme en de boodschap van het Evangelie en de Kerk over de arme. Van zijn pleidooi voor gerechtigheid in onze tijd, gaat een sterk appel uit dat we niet naast ons mogen neerleggen.

Prijs € 24,99 • verschijnt begin februari



**Meer dan 100.000 boeken, inclusief
alle Nederlandse studieboeken!**

www.kloosterboekwinkelwitterem.nl



OPENINGSTIJDEN

Dagelijks - zeven dagen in de week -
van 09.00 tot 17.00 uur

Witterem Allee 34, 6286 AB Witterem
T 043 450 2332

boekwinkel@kloosterwitterem.nl
www.kloosterboekwinkelwitterem.nl

LEVENSVRAGEN.

DE VIJF TALEN VAN TROOST

Als je niet weet wat je moet zeggen, maar wel graag iemand wil steunen of zelf steun wil krijgen • *Huib Buijssen*

Huib Buijssen geeft bruikbare tips om een dierbare te steunen die rouwt. Hij maakt het ingewikkelde onderwerp verliesverwerking begrijpelijk en boeiend. Zijn boek verrijkt de kijk op rouw en hij ontdekte dat er vijf talen van troost zijn. Wie de taal van de ander begrijpt – en zijn eigen taal kent – kan gemakkelijker steun bieden of hulp vragen. Die vijf troosttaalen zijn: Luisteren, er zijn voor de ander, iets geven, helpen en lichamelijke aanraking.

Prijs € 24,90

ROUWEN IS LIEFDE

Handvatten voor meer verbinding bij verlies en verdriet • *Manu Keirse, Luuc Smit*

We zijn collectief verleerd hoe we kunnen en mogen rouwen. Dat heeft ons vervreemd van wat eigenlijk een heel normaal gevoel is, met alle negatieve gevolgen van dien.

Rouwexperts Luuc Smit en Manu Keirse houden in dit boek daarom een vurig pleidooi om rouw opnieuw de broodnodige ruimte te geven in ons leven. Hun boek laat zien dat er niet één manier is om te rouwen.

Prijs € 19,99

HET GEHEIM VAN VERTROUWEN

Inspiratie voor een zinvol leven • *Rochus Franken*

Wat is het doel van het leven? Waar doe je het allemaal voor? Het christendom geeft een helder en tegelijk diep antwoord: liefde. Maar hoe wordt die liefde concreet in jouw dagelijks bestaan? Dit boek laat zien hoe vertrouwen de sleutel is om met meer rust, overgave en liefde in het leven te staan.

Prijs € 17,99

ONDER HEIDENEN

Waarom ik toch christen blijf • *Tobias Haberl*

Tegenwoordig moet je je vaak verantwoorden: hoe kun je in de 21e eeuw nog in God geloven!?

De Duitse Tobias Haberl draait de vraag om: niet hoe de Kerk zich aan de moderne tijd moet aanpassen, maar wat onze tijd kan leren van mensen die geloven. Omringd door scepsis en twijfel onderzoekt hij wat geloof vandaag kan betekenen, als bron van schoonheid, troost en hoop in een digitaal gestroomlijnde, maar spiritueel uitgeputte wereld.

Prijs € 24,99 • verschijnt begin juni

IN 99 WOORDEN

Kleine verhalen over gemis, liefde en blijven voelen • *Jacqueline van Meerten*

Rouw laat zich niet begrijpen, alleen beleven. In In 99 woorden vangt Jacqueline van Meerten het onzegbare in kleine verhalen over gemis, liefde en blijven voelen. Deze bundel is een handvol troost: over vasthouden en loslaten, over de liefde die blijft en over het leven dat zich schuchter maar standvastig, steeds opnieuw aandient.

Auteur Jacqueline van Meerten ontdekte na het verlies van haar partner hoe rouw niet alleen breekt, maar ook opent.

Prijs € 16,95



RONDOM DE BIJBEL

EEN PSALM VOOR ELKE DAG

100 keer lezen, bezinnen en bidden • o.a. *Joline Zuidema, Marcel Koning*

Dit boek bevatten prachtige gedichten en liederen om te lezen, te zingen en te bidden. 100 uitgelichte psalmverzen om elke dag te lezen, te overdenken en te bidden met speciaal daarvoor geschreven gebed.

Prijs € 17,99 • verschijnt begin april

GEÏLLUSTREERDE BIJBELATLAS

• *Age Romkes*

De 'Geïllustreerde Bijbelatlas' onder redactie van theoloog Age Romkes is een fascinerende atlas bij de gehele Bijbel. Door middel van honderden prachtige kaarten, foto's en infographics krijgt de lezer zicht op de bijbelse geschiedenis. Ze leiden de lezer chronologisch door het Oude en Nieuwe Testament, van Abrahams thuisland in Mesopotamië tot de zeven gemeenten in Klein-Azië uit Openbaring. Deze atlas geeft een dieper inzicht in de antieke wereld van de Bijbel. Elk hoofdstuk bevat een beknopte tijdlijn van den betreffende bijbelse tijdsperiode.

Prijs € 29,99 • verschijnt eind mei

LIED DER LIEFDE-SHIR HASHIRIM

Berijmingen van het hooglied in de vroege zeventiende eeuw •

Het Hooglied is een uniek Bijbelboek over de zuivere liefde tussen bruidegom en bruid, gesitueerd in een idyllisch landschap van herders, wijngaarden en vogelzang. In de joodse traditie wordt het gezien als een geestelijk lied met symbolische betekenis. Dit boek bespreekt tien middeleeuwse berijmingen, met aandacht voor hun ontstaansmilieu, de dichters, hun motieven en muzikale vertolking.

Prijs € 29,99 • verschijnt februari

KLEUTER BIJBEL

Het grote verhaal van God • *Lize en Willemijn de Weerd*

De 80 vertellingen volgen de bijbeltekst en bevatten kleurrijke, eigentijdse illustraties die aansluiten bij de tijd en context van de bijbelverhalen. Elk verhaal sluit af met een verwerkingsvraag en gebedstip. Geschikt voor kinderen van 5-8 jaar.

Prijs € 20,00 • verschijnt half maart

HET GEWELD VAN DE LIEFDE

De harde woorden van de Psalmen leren lezen als stapstenen naar de vrede • *Jan Hulshof*

Religie en geweld worden vaak met elkaar in verband gebracht. Voor sommigen is het zelfs een reden om de kerk en Bijbel de rug toe te keren. Jan Hulshof laat zien hoe sommige Bijbelteksten in het verleden gebruikt zijn om oorlogen en geweld te rechtvaardigen. Kan een beter begrip van juist deze passages ons leiden naar meer begrip, rechtvaardigheid en liefde? Hij toont hoe de Bijbel ons niet wijst op geweld, maar op rechtvaardigheid en liefde. Met gespreksvragen om in een bijbelkring of gespreksgroep te bespreken

Prijs € 19,99 • verschijnt begin maart

Zeven dagen per week GEOPEND
van 09:00 tot 17.00 uur

In het Gerardus Magazine (6x per jaar) staan iedere keer drie boeken die u kunt bestellen en thuis laten bezorgen zonder verzendkosten.
WWW.GERARDUSMAGAZINE.NL

FILOSOFIE & THEOLOGIE

MEISTER ECKHART

Filosofisch leven • *Thomas Polednitschek*

De auteur presenteert Meister Eckhart als mysticus en een 'filosofisch beoefenaar' wiens kennis van het leven ook vandaag nog oriëntatie biedt voor een wijs geleid en goed leven. In het eerste deel staat een uitleg van enkele basisideeën van Eckhart. Het tweede deel bevat een bloemlezing en Eckhart-citaten uit zijn geschriften.

Prijs € 19,95

MORELE MOED EN SPIRITUELE DURF

Essays van Abraham Joshua Heschel uit de periode 1936-1972 • *Bas van de Berg*

De zestien essays van filosoof en theoloog Abraham Joshua Heschel (1907-1972) maken onderdeel uit van een omvangrijker boek dat zijn dochter Suzannah Heschel in 1996 publiceerde onder de titel *Moral Grandeur and spiritual Audacity*.

De essays zijn vertaald om hun inhoudelijke rijkdom en hun religieuze en maatschappelijke relevantie. De teksten verdienen het om in groepen en verbanden waarin men samen leert besproken te worden.

Prijs € 22,50

MAAK KENNIS MET AUGUSTINUS

Gerben Zweers

Vanaf zijn wijding tot bisschop van Hippo in 395 hebben de preken, boeken en brieven van Augustinus veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de filosofie en theologie van het Westen. Augustinus is niet van één kerk: hij is van de hele Kerk. In dit boek zijn een aantal teksten van Augustinus samengebracht.

Prijs € 15 • *verschijnt half februari*

DOEN WAT GOED IS

Thomas van Aquino, Niko Schonebaum

Iedereen wil goed doen. Maar wat betekent dat eigenlijk? En wanneer ben je echt verantwoordelijk voor je daden? Zulke vragen vormen het vertrekpunt van de ethiek van Thomas van Aquino. In het tweede deel van zijn hoofdwerk, de 'Summa Theologiae' beschrijft hij stap voor stap wat het betekent te willen, te kiezen, te beraden en te handelen.

Prijs € 29,9 • *verschijnt november*

DE MENS ALS BEELD VAN GOD

Gregorius van

Wat betekent het om de kroon op de schepping te zijn? In zijn verhandeling 'De mens als beeld van God' ('De hominis opificio') ontvouwt de Griekse kerkvader Gregorius van (ca. 335-395) een van de eerste systematische christelijke visies op de mens. Uitgaand van Plato's 'Timaeus' en het Bijbelse scheppingsverhaal onderzoekt hij de eenheid van lichaam en ziel, de vrijheid om in deugd te leven en de bestemming van de mens in Christus. Daarbij benadrukt hij zowel de waardigheid van het bezielde lichaam als de kracht van het menselijk intellect en de hoop op verrijzenis en herstel van de schepping.

Prijs € 24,90 • *verschijnt half februari*



KERK & KERKGESCHIEDENIS

RUUSBROEC RAAKT MIJ

Markante teksten en getuigenissen • *Klaas Blijlevens*
Vandaag zijn velen op zoek naar zingeving en een waarachtige levensstijl die vrede brengt in hun vaak jachtig bestaan. In 1359 tekent Ruusbroec de vier grote grondlijnen van het christelijk leven uit: de schepping, de menswording, het pascha van kruisdood en verrijzenis, en de eucharistie. Het zijn de zichtbare tekens van een liefdevolle God voor de mens die contact zoekt met de Onnoembare.

Prijs € 24,95 • *verschijnt begin februari*

DE GALLIËRS

Een geschiedenis van Gallia Belgica en zijn inwoners • *Sien Demuyne*

De geschiedenis van de Kelten, en meer bepaald van Gallia Belgica waar ze 'Galliërs' genoemd worden, is razend interessant. Er zijn echter nauwelijks geschreven bronnen, dus moeten we hun wedervaren en leefwijze afleiden uit Latijnse bronnen en archeologie. Door assimilatie met de Romeinen en Germanen 'verdwenen' uit de geschiedenis.

Prijs € 29,99

GIDS VOOR DE MISSIONAIRE PAROCHIE

• *Mirjam Spruit, Tim Schilling, Jim Schilder*

Christelijke geloofsgemeenschappen blijven zoeken hoe zij de kostbare schat van het geloof kunnen doorgeven aan volgende generaties. Dit boek is een bijdrage hieraan met de vraag: Wat betekent het om een missionaire parochie te zijn in deze tijd?

Het boek wil een stimulans en bemoediging zijn voor allen die hun parochie of geloofsgemeenschap een warm hart toedragen. Elk hoofdstuk heeft een aantal reflectievragen.

Prijs € 24,99 • *verschijnt half maart*

EEN VERWELKOMENDE KERK

Katholiek leven in deze tijd • *Gerard de Korte*

Ter gelegenheid de 70e verjaardag van bisschop Gerard de Korte verschijnt nu een bijzondere bloemlezing met een selectie van zijn mooiste en meest indringende teksten van de afgelopen jaren. Gerard de Korte laat zich kennen als een herder voor zijn bisdom, als een bisschop die mensen binnen en buiten de kerk wil bemoedigen. Zijn teksten ademen een nuchtere en vreedzame blik op het maatschappelijke en gaan over de vragen van deze tijd.

Prijs € 19,99

NICEA VOOR NU

Hoe een oude belijdenis ons vandaag kan helpen • *Arnold Smeets, Margriet Westers, Jelle Huisman*

Al 1700 jaar verbindt de geloofsblijdenis van Nicea christenen wereldwijd. Naast een beknopte historische schets bieden theologen uit diverse tradities hun visie op de actuele betekenis van Nicea. Hoe spreekt deze belijdenis vandaag tot ons? Een inspirerende verkenning van een eeuwenoud kompas dat nog altijd richting geeft..

Prijs € 17,99*

Boek alvast reserveren?

Een boek dat nog niet verschenen is, kunt u toch alvast reserveren via onze website. U krijgt dan direct bericht wanneer het uitkomt.

SPIRITUALITEIT

WACHTEN, EEN LEVENSHOUDING

• *Dirk De Wachter*

Dit boek is een neerslag van ideeën, gevoelens en verhalen over het wachten en de vele betekenissen die erbij horen: in ziekte, rouw, je carrière, de liefde en het geloof. Over niet kunnen wachten, leren wachten en wachten zonder verwachting. Het boek is een pleidooi voor bedachtzaamheid, maar ook voor engagement: een vorm van nabijheid bij jezelf, en bij de ander.

Prijs € 24,99

HET KELTISCH JAAR

Het natuurlijke ritme van gebeden en meditaties • *David Cole, Jolande van Baardewijk*

Voorganger en retraiteleider David Cole voert je mee in het ritme van de natuur en oude Keltische spiritualiteit met gebeden, meditaties en liturgieën, gericht op de band tussen mens, spiritualiteit en natuur. Gebaseerd op de acht punten van het Keltische jaar – de vier seizoenswisselingen en de vier middelpunten van elk seizoen –, bevat elk deel een liturgie voor een volledige dienst, een week van dagelijkse bijbellezingen en overdenkingen en een selectie van gebeden en zegeningen.

Prijs € 20,00 • verschijnt begin februari

KLOOSTERWIJSHEID VANDAAG

Gids voor een eenvoudig leven • *Maria van Mierlo*

Een werkelijk spiritueel leven vraagt een bepaalde innerlijke houding – van jezelf. Dat gaat verder dan mooie teksten lezen. Het gaat om een levensweg. Dit boek gaat eerst over het verschil tussen horizontaal en verticaal leven en hoe je je lichaam inzet om daarin een gezond evenwicht te kiezen. Daarna volgen elf concrete hoofdstukken, boordevol tips voor je dagelijks leven uit eeuwenoude kloosterlijke bronteksten en de traditie van de woestijnvaders.

Prijs € 24,99 • verschijnt half februari

OORDEEL OVER NIEMAND

Spiritualiteit als uitweg uit de polarisatie • *I. Slater*

In een tijd waarin wantrouwen en polarisatie ons uit elkaar drijven, laat broeder Isaac Slater zien dat er een andere weg mogelijk is. Geïnspireerd door Jezus' oproep om niet te oordelen, verbindt Slater de eeuwenoude spiritualiteit van de woestijnvaders met hedendaagse stemmen als Simone Weil, Dostojewski en paus Franciscus: een hoopvol beeld van een geloof dat bevrijdt in plaats van veroordeelt.

Prijs € 16,99 • verschijnt begin april

HET HEILIGE & HET TABOE

De herontdekking van het rooms-katholicisme • *Herman De Dijn*

Interesse in godsdienst is vandaag vaak gereduceerd tot het zoeken naar spirituele ervaringen en menselijke ontmoetingen. Dat leidt tot een miskenning, zeker van een godsdienst als het rooms-katholicisme. Dit boek waagt zich aan de herontdekking van die grandioze, eeuwenoude, maar zelfs binnenkerkelijk onbegrepen collectieve erfenis. In het catholicisme gaat het fundamenteel om eredienst voor de Heilige God in de liturgie; en daarmee verbonden de eredienst aan de medemens in naastenliefde en zorg.

Prijs € 25,99 • verschijnt half februari



BLIJF BIJ ONS

Avondgebeden uit de kerk van alle eeuwen •

Anneke Kloosterman-van der Sluijs

'Blijf bij ons' is een verwijzing naar het Avondgebed van Maarten Luther. In die tijd werd er een vaste structuur gebruikt om de maaltijd of de dag af te sluiten. Die bestond uit Bijbellezende, stilte, vaste gebeden, zingen en een vrij gebed. In dit boek krijgt die oude traditie weer nieuw leven. Er zijn zoveel prachtige getijden en gebeden vanuit de vroege kerk, de middeleeuwen, de reformatie en de periode daarna.

Prijs € 20,00

LAAT ONS BIDDEN

Randall Casaer

Een boek dat bidden dichtbij brengt: eenvoudig, speels en lichamelijk. Kleine gebaren openen stilte, aandacht en intimiteit. Gebed als een innig levende praktijk die elk op zijn manier kan ontdekken. Het werk van Randall Casaer (1967) wijst meestal naar een onverkend gebied in ons wezen, in vele vormen: tekst, tekening, object, schilderij, installatie, theater.

Prijs € 24,99

SPIRITUEEL ONTWAKEN

Thomas Keating

Trappist Thomas Keating toont op een krachtige manier wegen om spiritueel te ontwaken. Hij leert ons dat ons valse zelf er de brui aan geeft wanneer we durven geloven dat onze individualiteit steunt op verbondenheid. Een zelf dat resultaat is van eigen inspanningen wijst hij af. De praktijk van het zich openen voor de liefde die zich tot ons richt, ziet hij als de te volgen weg.

Prijs € 24,99

DIVERSEN

KLOOSTER! - VOORJAAR 2026 - HEILIG

Vier keer per jaar verschijnt er een inspirerende editie van Klooster! Dit voorjaar met als thema 'Heilig', 800 jaar na het overlijden van Franciscus van Assisi. Het is tegelijkertijd een verdieping voor de veertig-dagentijd en Pasen.

Prijs € 12,99 • verschijnt half maart

DE GEDICHTENAPOTHEEK

Poëzie op recept voor het hoofd en het hart •

Philip Huff

Waar vind je troost na het verliezen van een dierbare? Of als je aan een ziekte lijdt? Of liefdesverdriet hebt? Soms helpt alleen een gedicht. In De gedichtenapotheek vind je meer dan vijftig troostende, verlichtende en inspirerende gedichten uit de Nederlandse en internationale poëzie.

Prijs € 25,00

COMPONIST VAN DE STILTE

In het spoor van Arvo Pärt • *Twan Geurts*

Twan Geurts gaat op zoek naar het levensverhaal van componist Arvo Pärt en zijn muziek. Hij reist door Estland en bezoekt concerten in verschillende landen. Hij spreekt musici als Daniel Reuss, Gidon Kremer en Paul Hillier, met wie Pärt zijn wereldpremières beleefde, en volgt jonge performers die zich door hem laten inspireren. Het resultaat is een fascinerende biografische reportage van een van de populairste componisten van deze tijd.

Prijs € 26,95