

klooster wittem boekenvenster voorjaar 2017

Wij zijn ook op Facebook  en Twitter 

NATIONALE BOEKENWEEK

Van zaterdag 25 maart tot en met zondag 2 april 2017 is het weer Nationale Boekenweek. Het thema is Verboden vruchten. Laat U verleiden door boeken. Tijdens de Boekenweek ontvangen de klanten het gratis boekenweekgeschenk van Herman Koch bij aankoop van € 12,50 aan boeken.

LEZING DOOR MANU KEIRSE

Rouwenden helpen, hoe doe je dat?

'Met geduld, veel liefde en warmte, en een luisterend oor' zegt Manu Keirse, autoriteit op het vlak van rouwverwerking. Hij is klinisch psycholoog en dé specialist in België en Nederland als het over rouwverwerking en de laatste levensfase gaat. Zijn boeken werden in vele talen vertaald en zijn alle bestsellers.



Manu Keirse houdt naast de lezing ook een signeesessie.

DATUM woensdag 22 maart 2017
PROGRAMMA 20.00 - 22.00 uur

PINKSTERLEZING DOOR ANDRIES KNEVEL



In het jader van het Lutherjaar, 500 jaar Hervorming, houdt theoloog, schrijver en radio- en TV presentator Andries Knevel de jaarlijkse pinksterlezing over zijn boek over Paus Franciscus.

DATUM zaterdag 3 juni 2017
PROGRAMMA 14.00 - 16.00 uur

voor beide lezingen:

PLAATS Kloosterbibliotheek Wittem
KAARTEN € 7,50
RESERVEREN bij de receptie 043 450 1741
of info@kloosterwittem.nl



AANRADERS

OP WEG NAAR PASEN

Meditatieboekje met dagkalender

'Licht dat ons aanstoot in de morgen...' Dit bekende lied van Huub Oosterhuis neemt ons mee op weg naar Pasen. Hoe scheppen we eilanden van hoop, plekken van veelstemmig licht in deze wereld, waar mensen gezien, genezen, getroost en weer opgewekt worden? Al lezend, schrijvend en vierend kunnen we zo bewust de Veertigdagentijd beleven, geïnspireerd door het leven van Jezus en het mysterie van de Opstanding.

Prijs € 4,95

GEEN DAG ZONDER MARIA

Desirée Krikhaar

Geen dag zonder Maria is een reis door het hele jaar, waarbij de lezer elke dag wordt verrast door Maria: met een feest of een legende, een mooi gedicht of gebed, een opmerkelijk weetje, een Mariaverschijning, een lach en een traan, een bijzonder recept. Dit prachtig geïllustreerde boek laat zien waar de wereldwijde verering van Maria vandaan komt en hoe Maria mensen tot op de dag van vandaag inspireert.

Prijs € 24,95

MEEGAAN TOT HET EINDE

Stervende mensen bijstaan • Marinus van den Berg

Marinus van den Berg geeft met dit boek inzicht in de laatste, maar zeer kostbare tijd van een stervende. 'Hoe lang duurt het nog?' Deze vraag wordt heel vaak gesteld als iemands ziekbed sterfbed wordt. Een mens in de laatste periode van zijn leven begeleiden kan zwaar, maar ook zeer waardevol zijn.

Prijs € 14,99



voor *ál uw boeken*
**KLOOSTERBOEKWINKEL
WITTEM**

Wittermer Allee 32
6286 AB Wittem
T 043 450 2332
boekwinkel@kloosterwittem.nl
www.kloosterboekwinkelwittem.nl

Openingstijden

zo 10.00 - 16.30 uur
ma 12.00 - 16.30 uur
di 10.00 - 16.30 uur
wo 10.00 - 16.30 uur
do 10.00 - 16.30 uur
vr 10.00 - 16.30 uur
za 10.00 - 16.30 uur

SPIRITUALITEIT & ZINGEVING

IK WIL DAT JIJ BENT

Over de God van liefde • *Tomáš Halík*

Halík mediteert over Augustinus' uitspraak 'Liefde is: ik wil dat je bent'. Hij vraagt zich af wat dit betekent voor gelovigen vandaag. Onze liefde voor God zal vooral tot uitdrukking moeten komen in onze liefde voor andere mensen. Christenen moeten zich daarom niet afsluiten voor de seculiere omgeving, aldus Halík. Ze zouden die contacten juist actief en liefdevol moeten aangaan.

Prijs € 19,90 • verschijnt april 2017

DE KRACHT VAN HET NU IN DE PRAKTIJK

Eckart Tolle

Het leven is een aaneenschakeling van momenten in het Nu. Alles gebeurt in het Nu en alles vinden we in het Nu. Als we ons hiervan bewust worden, vinden we schoonheid, liefde, geluk, creativiteit, innerlijke vrede en bovenal ons ware zelf. Je hoeft er niet in te geloven, maar, zoals Tolle zelf zegt, je moet het ervaren. In dit boek reikt Tolle ons oefeningen aan waarmee we die sprong in ons bewustzijn nog gemakkelijker kunnen maken en steeds beter leren om in het Nu te leven.

Prijs € 14,99

KIESWIJZER LEVENSBESCHOUWING

André Droogers

Vroeger bepaalden de kerken de levensbeschouwelijke richting voor mensen, nu maakt de meerderheid van de Nederlandse bevolking zelf uit wat zinnige antwoorden zijn op veel voorkomende levensvragen. Daarbij benut men alle bronnen die iets van waarde te bieden hebben, zowel religieuze als atheïstische bronnen. Dit boek helpt om wijzer te kiezen.

Prijs € 17,95 • verschijnt april 2017

VAN GELUK NAAR BETEKENIS

Hoe zin te geven aan je leven • *Emily Esfahani Smith*

De schrijfster stelt in dit boek dat we het verkeerde doel hebben nagejaagd. De westerse cultuur is geobsedeerd door geluk. Toch voelen veel mensen zich vervreemd en doelloos, soms zelfs wanhopig. Niet geluk, maar betekenis maakt het leven de moeite waard. Op basis van recent psychologisch onderzoek en inzichten uit de filosofie en de literatuur laat Esfahani aan de hand van vier peilers zien hoe we een zinvol leven kunnen vormgeven.

Prijs € 19,99 • verschijnt april 2017

OMGAAN MET CONFLICTEN

Moeilijke situaties onder ogen zien en oplossen • *Anselm Grün*

Anselm Grün stelt dat waar mensen samenleven en -werken conflicten onvermijdelijk zijn. Lastig, maar in een conflict komt ook positieve energie vrij, die reinigend en verzoenend kan werken. Volgens Grün moeten we conflicten niet verdringen, maar onder ogen zien. Daarvoor reikt hij psychologische inzichten aan en bespreekt hij bijbelverhalen over de oervormen van het conflict. Hiermee kunnen we conflicten zo hanteren dat ons eigen samenleven en samenwerken erop vooruitgaan.

Prijs € 16,99 • verschijnt april 2017



TROOSTRIJKE TRANEN

Van verdriet naar veerkracht • *Marianne Williamson*

We zijn meer dan ooit geneigd om pijn en verdriet te vermijden of misschien wel te snel te verdoven met medicijnen. Marianne Williamson laat in 'Troostrijke tranen' zien dat we echt alleen maar verder komen in ons leven als we de pijn aangaan en er de tijd voor nemen om uit te vinden wat we ervan kunnen leren.

Prijs € 20,00 • verschijnt maart 2017

LOS VAN GOD

Op zoek naar onze wortels in een bange tijd • *Yvonne Zonderop*

In onze zucht naar vrijheid hebben we de knellende banden van religie sinds de jaren zestig massaal afgezworen. Nederland ontzuilde in rap tempo. Vijftig jaar later zien we de keerzijde van deze secularisatie. Overall zoeken mensen naar de betekenis van hun leven. De auteur ging op zoek naar de wortels van onze christelijke traditie en vertaalde die naar het nu.

Prijs € 19,95 • verschijnt april 2017

NU EVEN NIETS

Spiritueel heimwee • *Jan Prins*

De auteur geeft op een begrijpelijke manier antwoord op de vraag wat je hebt aan bewustwording of spirituele groei. Het wordt door velen gezien als het hoogst haalbare in dit leven, maar waarom eigenlijk? Het antwoord ligt in het niets: daar vind je jezelf terug en ontstaan de mooiste ideeën en dingen.

Prijs € 15,00 • verschijnt april 2017

GOD ONTMOETEN IN PAULUS

Rowan Williams

Rowan Williams belicht in dit speciaal voor de tijd van Pasen geschreven boek de kern en het doel van Paulus' brieven. Hij belicht daarbij speciaal de sociale omgeving van Paulus, waarin het christen-zijn iets nieuws met zich meebracht dat bepaald niet zonder risico was. Williams schrijft ook over de wonderlijke manier waarop het gedrag en de taal van de christelijke gemeente in de tijd van Paulus werd gevormd.

Prijs € 14,90

DE ONVERSCHILIGHEID VOORBIJ

Zeven eigentijdse wegen van barmhartigheid • *Mieke Kerckhof, Roger Burggrave, Ilse Van Halst*

Vandaag doet het woord 'barmhartigheid' wat onderwets aan. En toch voelen we dat er in onze tijd méér dan ooit nood is aan barmhartigheid, mededogen of 'ontferming'.

Dit boek vertrekt van de menselijke ervaring van barmhartigheid, als context en humus voor de zeven geestelijke wijzen om mensen barmhartig te bejegenen.

Prijs € 19,99 • verschijnt april 2017

GEAARDE SPIRITUALITEIT

Ton Roumen

Hoe verhouden we ons tot de alledaagse realiteit, met alle weerbarstigheden, ongerijmdheden, passies en pijn. Geaarde spiritualiteit is een vorm van spiritualiteit waarin ook ons lichaam en onze emoties een belangrijke rol spelen. In plaats van emoties te negeren of te blokkeren, kunnen we deze voelen en uiten en zullen in staat zijn te veranderen.

Prijs € 14,90 • verschijnt maart 2017

Voor ál uw boeken!

Onze boekwinkel kan alle boeken leveren.
Op onze site staan er maar liefst 100.000!
www.kloosterboekwinkelwittem.nl

RELIGIEUS LEVEN

BROEDER JOHANNES

Een trappist met een wonderlijk levensverhaal •
Nathalie Lans

Een aangrijpend verhaal dat getuigt van een rotsvast geloof in God. Van een kind dat opgroeide in een uitermate ellendige situatie en zijn leven een zinvolle invulling gaf.

Prijs € 19,90

KLOOSTERMENSEN

Interviews met de generatie van nu • *Leo Fijen en Thomas Quartier*

Het religieus leven is in beweging. De auteurs spreken met jong en oud, actief en contemplatief, abten en abdisen, novicen en oblanten. Wat jarenlang ondenkbaar was, gebeurt nu op meerdere plekken. Het religieus leven gaat een nieuwe lente tegemoet, met kleine aantallen en met een nieuw zelfbewustzijn.

Prijs € 18,95 • verschijnt juni 2017

KLOOSTER!

Verlangen naar een ander leven

Voor iedereen die af en toe op adem wil komen in een abdij of klooster, is er deze glossy. Hij staat vol verhalen over de prachtige plekken waar kloosters ontstonden, de idealen van hun bewoners toen en nu en het appel dat ze doen op de wereld zoals die nu is.

Prijs € 8,95 • verschijnt mei 2017

KERKGESCHIEDENIS

HET MIRAKEL VAN AMSTERDAM

Biografie van een betwiste devotie • *Charles Caspers en Peter Jan Margry*

De Stille Omgang is een goed bewaard Amsterdams geheim. De tocht vindt plaats ter herdenking en verering van een mirakel dat in 1345 in de Kalverstraat zou hebben plaatsgevonden. Ter nagedachtenis hieraan bouwden de stedelingen een fraaie kapel, de Heilige Stede. Deze 'biografie' van een intrigerende devotie vertelt hierover en over de twisten die daarmee gepaard gingen.

Prijs € 39,95

GESCHIEDENIS VAN DE JODEN IN NEDERLAND

Hans Blom (red.)

Sinds de middeleeuwen zijn er joden in Nederland. Het fascinerende, aangrijpende en soms gruwelijke verhaal van de joden in Nederland, en hun grootse bijdrage aan de geschiedenis van Nederland, wordt verteld in dit standaardwerk van Hans Blom c.s.

Prijs € 49,95 • verschijnt april 2017

Boek alvast reserveren?

Een boek dat nog niet verschenen is, kunt u toch alvast reserveren via onze website. U krijgt dan direct bericht wanneer het uitkomt.



KERK, THEOLOGIE & FILOSOFIE

SCIVIAS

Ken de wegen deel III • *Hildegard von Bingen*

In dit derde en afsluitende deel van de Liber Scivias beschrijft Hildegard von Bingen hoe de ziel, gesteund door de deugden als goddelijke strijdkrachten, haar uiteindelijke bestemming bereikt. Naast de Latijnse tekst is een vertaling opgenomen in het Nederlands die dicht bij Hildegards beeldende taal blijft. Als bijlage is het door haar gecomponeerde zang- en mysteriespel Ordo Virtutum opgenomen.

Prijs € 55,00 • verschijnt maart 2017

ZODAT HET JE GOED GAAT

Tien geboden voor nu • *Karel Eykman en Margreet de Heer*

De Tien Geboden bevatten een universele moraal, die vaak ook niet-gelovigen aanspreekt. Toch denken veel jonge mensen dat de Tien Geboden niet meer van deze tijd zijn. De bekende auteur Karel Eykman laat in dit boek zien dat het tegendeel waar is. De Tien Geboden sporen ons, jong en oud, aan om goed met elkaar om te gaan - zodat het ons goed gaat.

Prijs € 14,90 • verschijnt maart 2017

SPREKEN OVER BOVEN

Harry Kuitert – een biografie • *Gert J. Peelen*

Een biografie over Harry Kuitert, de theoloog en ethicus die de protestantse wereld ingrijpend heeft veranderd. Een boeiend portret van een man die het geloof in de openbaring en in een transcendente God sterk relativeerde met zijn beroemde oneliner uit 1974: 'Alle spreken over boven komt van beneden, ook de uitspraak dat iets van boven komt.'

Prijs € 29,95

GEBORGEN IN TRADITIE

Antoine Bodar

De auteur betoogt dat in tijden van crises het moment is aangebroken om niet alleen te rade te gaan bij de geschiedenis om de eigen tijd beter te begrijpen, maar ook om zich af te vragen wat onze traditie is en of die wellicht troost in bange dagen kan verschaffen.

Prijs € 27,99

HEILIG ONGELOOF IN NEDERLAND

Voorbij de seculiere mythe • *Ernst van den Hemel*

We leven in vreemde tijden. Scheiding tussen kerk en staat, vrijheid van meningsuiting, homorechten, feminisme en dierenrechten worden controverses waaromheen ingrijpende conflicten plaatsvinden. Opvallend genoeg speelt religie hierbij een belangrijke en ogenschijnlijk tegenstrijdige rol. Het diepewortelde idee dat religie ouderwets is, is hopeloos achterhaald. Hoog tijd om aan 'soul searching' te gaan doen.

Prijs € 19,95 • verschijnt april 2017

GIDS VOOR ONLINE COMMUNICATIE IN DE KERK

Eric van den Berg

De meeste kerken staan 24 uur per dag open dankzij hun website of social media, maar vaak bungelt website bungelt erbij. Met dit boek met veel praktische tips verander je je website in een magneet waar je met plezier aan werkt.

Prijs € 14,90

Zeven dagen per week GEOPEND

Onze boekwinkel is elke dag van de week
geopend van 10:00 tot 16.30 uur
(op maandag vanaf 12:00 uur)

PROFESSOR, BESTAAT GOD?

Peter Barthel

Als Anco, een jongen van 7 aan een universiteit vraagt of God bestaat, wie moet er dan antwoord geven? De vraag belandde niet bij een theoloog maar op het bureau van Peter Barthel, hoogleraar sterrenkunde. Barthels heldere uiteenzetting van hoe hij als wetenschapper dagelijks bezig is met het heelal en de nietigheid van de aarde aankijkt tegen God, religie en de rol van de kerk in onze moderne samenleving, kan velen inspireren.

Prijs € 9,95

PAUS FRANCISCUS, HET VIERDE JAAR

Verlangen naar eenheid • Christiaan van der Heijden

Wat heeft Paus Franciscus het afgelopen jaar toegevoegd aan de kerk en de wereld? Deze kroniek volgt de paus van maand tot maand, belicht per maand een opvallend thema en laat de paus ook zelf aan het woord.

Prijs € 19,50 • verschijnt maart 2017

WAT IS GOD

Wetenschappers & kunstenaars op zoek • Ton de Kok

Waarom is er iets en niet niets? Een adembenemende gedachte voor wie er even bij stilstaat. En omdat er iets is: het universum, de wereld, huis, tuin en keuken, stellen we ons vaak de beklemmende vraag wat eigenlijk de zin van dit alles is. Vijfentwintighonderd jaar lang hebben filosofen, schrijvers en dichters met dat mysterie geworsteld.

Prijs € 19,95

EN DE AARDE BRACHT VOORT

Christelijk geloof en evolutie • Gijsbert van den Brink

Wat betekent de standaard-evolutietheorie voor het christelijk geloof? Voor mijn geloof? In dit boek onderzoekt dr. Gijsbert van den Brink de mogelijke gevolgen van acceptatie van de evolutietheorie. Hij wil christenen met dit boek helpen ontdekken of en hoe orthodox geloven en evolutie kunnen samengaan.

Prijs € 18,50 • verschijnt juni 2017

MELANCHOLIE IN TIJDEN VAN ONRUST

Joke J. Hermsen

Essay in het kader van de Maand van de Filosofie. De mens is volgens Nietzsche een weemoedig wezen, een homo melancholicus die weet heeft van verlies, vergankelijkheid en verlatenheid. Wat gebeurt er als het tij flink tegenzit en onze melancholie door onrust, angst en teloorgang van idealen slechts naar de duistere kant van het verlies getrokken wordt? Wanneer slaat de melancholie om in angst en xenofobie? Joke Hermsen onderzoekt in dit essay het kantelpunt waarop de mens nog net over voldoende moed, daadkracht en hoop beschikt om het tij te doen keren.

Prijs € 4,95 • verschijnt april 2017



LUTHERJAAR 2017

Op 31 oktober 1517 spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de Slotkerk in Wittenberg: dat markeerde 500 jaar geleden het begin van de reformatie.

MAARTEN LUTHER

Biografie van een hervormer: denker, monnik, rebel • Volker Leppin

De auteur beschrijft in dit boek Maarten Luther als een mens die zich al twijfelend losmaakte van het middeleeuwse denken en zijn eigen religieuze overtuiging vormgaf. In heldere taal vertelt hij niet alleen over het leven van Luther, maar hij volgt hem ook op de eenzame weg die hij aflegde naar een oprechte religie vol overgave en eenvoud.

Prijs € 17,99 • verschijnt maart 2017

PROTESTANTEN

Het geloof dat de moderne wereld vorm gaf • Alec Ryrie

Professor Alec Ryrie voert de lezer in zijn omvangrijke boek door de geschiedenis van de protestanten: vanaf het fragiele begin in Centraal-Europa tot de gewelddadige vestiging als staatsreligie op de rest van het continent.

Prijs € 29,99 • verschijnt april 2017

MAARTEN LUTHER

Een oecumenisch perspectief • Kardinaal Walter Kasper

Dit essay maakt duidelijk dat elke tijd wel zijn eigen wensen en angsten weet te projecteren op Maarten Luther; voor Kasper is het belangrijk Luther uit deze claims te bevrijden. Luthers boodschap stamt uit een tijd waarin het beeld van de toenmalige wereld volledig veranderde. Wanneer het je echter lukt om naar deze 'onbekende' Luther te luisteren ontdek je hoe actueel zijn boodschap voor christenen van alle confessies is - en hoe dit op een lijn staat met Paus Franciscus en zijn inzet voor barmhartigheid.

Prijs € 12,90

ATLAS VAN DE REFORMATIE IN EUROPA

Tim Dowley

Een atlas die de kerkgeschiedenis van Europa inzichtelijk maakt. Dit boek toont in 60 kaarten van tussen 1350 en 1650 hoe de beweging van de Reformatie opkwam en zich daarna in Europa voltrok.

Prijs € 19,99

LUTHER VOOR KATHOLIEKEN

Vragen en antwoorden • Stephan Mokry

Geschreven in overzichtelijke vraag- en antwoordvorm geeft dit boek een katholiek perspectief op Maarten Luther.

Prijs € 12,90 • verschijnt maart 2017

Kloosterboekwinkel Witter is niet compleet zonder de Wereldwinkel:

Wereld
Winkel
Witter 

een kleine hoek, met een groot aanbod van eerlijke producten, uit vele landen van de wereld. Alle Wereldwinkelproducten zijn ingekocht voor een redelijke prijs, zodat de maker van de producten een fatsoenlijk leven kan leiden.

VEERTIGDAGENTIJD & PASEN

OP REIS DOOR DE GOEDE WEEK

Verhalen, puzzels, kleurplaten op weg naar Pasen. Een vrolijk 'doe-boekje' voor kinderen van groep 4 en ouder. Op een grappige maar respectvolle manier lezen ze wat er met Jezus en de mensen in Jeruzalem gebeurde in de paastijd.

Prijs € 5,95 • verschijnt maart 2017

VASTEN

Interviews, bijbelmeditatie, voorbeelden. Vasten als oefening komt voor in alle grote godsdiensten. Katholieken - en zij niet alleen - lijken het vasten te herontdekken. Waarom? Hoe gaat dit tegenwoordig? Wat beleef je eraan? Hoe vasten bekende katholieken? Met oefeningen, bijbelteksten en meditatie door Anselm Grün.

Prijs € 5,95

EINDELOOS GEDULDIGE LIEFDE

40 dagen dichter bij God, Ignatiaans bidden met de Bijbel • Nikolaas Sintobin, Dries van den Akker e.a.

'Ik zou best eens enkele dagen te gast willen zijn in een abdij of een klooster. Proeven van de stilte, de mystieke sfeer, ... het trekt me aan. Zou ik dat wel uithouden voor meerdere dagen? Ben ik wel vroom genoeg om er echt in te kunnen komen?' Een 40-dagenboekje met speciaal voor beginners een handreiking van priester Nikolaas Sintobin voor de invulling van je dagelijks retraitement.

Prijs € 11,90

JEUGD & JONGEREN

WELKOM BIJ GOD

Jouw doopboek • Alina de Boer

'Welkom bij God' is een mooi invulboek bij de doop. In dit herinneringsalbum staan bijbelverhalen en gebeden, en er is ruimte voor foto's en wensen. Een eigentijds boek met frisse illustraties. Een boek om cadeau te geven, en zo de doop te vieren en te onthouden.

Prijs € 14,99

PLATENBIJBEL

Charlotte Thoroe, Gill Guile

Een kleurrijke Bijbel voor jonge kinderen. Alle bekende Bijbelverhalen worden verteld in korte teksten. De vrolijke illustraties bevatten veel dieren en leuke details. Een mooie Bijbel om voor te lezen.

Prijs € 14,99

JOUW EERSTE COMMUNIE

De mooiste bijbelteksten en gebeden • Lois Rock, Alison Jay (ill.)

De Eerste Communie is een feestelijke aangelegenheid waarbij cadeautjes niet mogen ontbreken. Daarvoor werd dit boek ontwikkeld. Het bevat bijbelteksten, gebeden en gedachten die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen van circa 8 jaar.

Prijs € 8,95

BESTEL VIA INTERNET

U kunt via internet uw boeken bestellen en ze daarna in de winkel ophalen of laten opsturen.

www.kloosterboekwinkelwittem.nl



ZIEKTE, DOOD & ROUW

ROUW BIJ KINDEREN EN JONGEREN

Over het begeleiden van verliesverwerking •

Mariken Spuij

Een dierbare verliezen is een ingrijpende gebeurtenis, zeker voor kinderen. Gelukkig blijken de meeste kinderen met de juiste steun uit hun omgeving het verlies van een dierbare goed te kunnen verwerken.

Prijs € 19,95

VOLTOOID LEVEN

Over leven en willen sterven • Els van Wijngaarden

Een verwerking van diepte-interviews met 25 ouderen, die hun leven als 'voltooid' beschouwen en de wens hebben om hun levenseinde zelf te bepalen. Van Wijngaarden hoort telkens dezelfde vijf klachten: eenzaamheid, er niet meer toe doen, het onvermogen om zichzelf te uiten, geestelijke of lichamelijke vermoeidheid en een aversie tegen afhankelijkheid. In dit boek stelt zij elementaire vragen van ons bestaan: wat is een goed leven, en wanneer is dat voltooid?

Prijs € 19,99

DE VIERDE DEMENTIE

Intuïtie en dementie • Evelien Pullens

Evelien Pullens laat als ervaringsdeskundige en zorgprofessional zien hoe je op een andere manier kunt omgaan met iemand met dementie. Wie de stap maakt om op een ander niveau (de vierde, onzichtbare dimensie) contact te maken met een dementerende zal ontdekken dat dit vertrouwen, liefde en verrijkende inzichten oplevert, plus een blijvend contact met een dierbare.

Prijs € 17,50 • verschijnt april 2017

MIJN MOEDER

Steeds dichterbij • Leo Fijen en Manu Keirse

Beide auteurs verloren tien jaar geleden hun moeder. Ze gaan op zoek naar het antwoord op de vraag: komt je moeder dichterbij naarmate ze langer dood is? Behalve aan zichzelf stelden ze deze vraag ook aan andere Nederlanders en Vlamingen. Het resultaat is een boek over moeder die er niet meer is en toch steeds weer op de deur van je hart klopt.

Prijs € 17,50 • verschijnt april 2017

DANSEN MET VERDRIET

Sophie Sabbage

'Kun je winnen als je verliest?' zou een ondertitel van dit boek kunnen zijn. Sophie Sabbage verhaalt over de manier waarop zij omgaat met angst, woede, ontkenning en verdriet wanneer bij haar longkanker wordt vastgesteld. Haar vastberadenheid om in plaats van het gevecht de dialoog met haar ziekte aan te gaan, is de basis voor wat zij 'kankerfluisteren' is gaan noemen. Een compleet nieuwe manier van naar de ziekte kijken, zowel mentaal als praktisch.

Prijs € 18,99

ZOLANG IK NOG LEEF

Over ongemeeslijk zien zijn, herinneringen nalaten en blijvende verbondenheid • Goedele van Edom

De auteur begeleidt al meer dan vijftien jaar mensen tijdens levensfase. In Ze toont wat er gebeurt als je weet dat je nooit meer beter wordt, hoe je samen met je naasten kostbare herinneringen kunt verzamelen, en waarom dit zo belangrijk is in het rouwproces.

DIVERSEN & CADEAUBOEKEN

EDITH STEIN

Een leven vol hartstocht • *Jantje Bazuin*

Uiterlijk was Edith Stein de rust zelf maar van binnen brandde de vlam. Met hartstocht diende zij de wetenschap. En bovenal zocht ze volhardend naar wat zij noemde de waarheid: de juiste levenshouding, het inzicht dat alle kennis overstijgt, ook de filosofie. Die waarheid vond zij tenslotte in het katholieke geloof. Het Joods-zijn ervoer ze daarbij niet als een belemmering maar juist als een verrijking.

Prijs € 18,95

WAT MIJN HART JE ZEGGEN WIL

Verzamelde gedichten • *Hans Stolp*

Hans Stolp is een taalvirtuoos. In ogenschijnlijk eenvoudige taal weet hij feilloos de juiste snaar te treffen, zowel bij vreugde als bij verdriet. Zijn gedichten raken je recht in je hart en bieden inzicht, bewustwording en troost. In deze (cadeau)bundel zijn Stolps mooiste gedichten verzameld.

Prijs € 14,99

STILTE

Shusaku Endo

In de zeventiende eeuw komt in Japan na een aanvankelijke bloei-periode een eind aan het rooms-katholicisme door de zeer wrede vervolging van priesters en gelovigen. De Portugese priester Sebastian Rodrigo begeeft zich op een levens-gevaarlijke speurtocht naar zijn oude leermeester Ferreira, die naar verluidt zijn geloof heeft afgezworen. De ont-moetingen met Japanse christenen en hun nietsontziende vervolgers hebben ingrijpende gevolgen voor het leven van de jonge priester.

Prijs € 15,00

EEUWIGH GAAT VOOR OOGENBLICK

Interviews met denkers, schrijvers en politici •

Antoine Bodar

Bodar spreekt met toonaangevende denkers uit Nederland en Vlaanderen, zoals Herman van Rompuy, Conny Palmen, Hans Wiegel, Huub Oosterhuis, Paul Witteman, Vonne van der Meer en kardinaal Danneels.

Prijs € 18,95

DE BIJBEL IN SCHILDERIJEN

50 meesterwerken uit de kunst vertellen het verhaal • *Gérard Denizau*

Aan de hand van 50 meesterwerken uit de schilderkunst wordt de Bijbel verteld. Met dit mooie boek leer je de Bijbelse voorstellingen te lezen en te ontcijferen - door in te zoomen op details of door verschillende versies van eenzelfde tafereel te vergelijken. Met werken van onder andere Michelangelo, Leonardo da Vinci, Jan van Eyck en Rembrandt.

Prijs € 34,50 • verschijnt april 2017

LANGS BERGEN EN DALEN VAN HET LEVEN

Anselm Grün

Sinds zijn jeugd is Anselm Grün al gefascineerd door de bergen. Voor hem staat wandelen door de bergen symbool voor het leven zelf: in beide is het belangrijk om altijd open te staan voor nieuwe uitdagingen, jezelf en je krachten te trainen, te groeien in je werk, op zoek te gaan naar contact, te genieten van het alleen-zijn en het opzoeken van je grenzen.

Prijs € 17,90 • verschijnt mei 2017



Hans Stolp ~ Wat mijn hart je zeggen wil ~ Verzamelde gedichten



EEN HART OM LIEF TE HEBBEN

Moeder Teresa, Brian Kolodiejchuk

Een inspirerend boek met teksten van en over Moeder Teresa. Iedereen kent haar om haar tomeloze inzet voor de allerarmsten, haar daadkracht waarmee ze miljoenen mensen geïnspireerd heeft. In dit boek zijn veel nog niet eerder gepubliceerde teksten van haar gebundeld, aangevuld met uitspraken over haar van mensen die dicht om haar heen stonden.

Prijs € 20,00

HOOP OP HERSTEL

De terugkeer van de ziel in de psychiatrie •

Jan Hermans

Dit boek is 'gecomponeerd als een Therapeutische Opera' en is een ode aan de hoop en de liefde, de vreugde en de vrijheid, aan voortdurende vernieuwing van innerlijk leven; deze opera is ook een ode aan het in opstand komen en het strijden tegen omstandigheden die herstel belemmeren. Hoop is niet alleen een gave maar ook een opgave.

Prijs € 24,75

HET GEHEIM VAN DE WEG

Anselm Grün en Ton Schulten

Met deze uitgave zetten de Twentse kunstenaar Ton Schulten en de Duitse monnik Anselm Grün hun samenwerking voort. Grün schreef speciaal, na het succes van hun eerste gezamenlijke boek 'Beterend licht', ook voor dit nieuwe boek teksten bij schilderijen van Schulten. Onderweg zijn en genieten van het landschap zijn belangrijke thema's in dit kleurrijke boek.

Prijs € 19,99

IK OVERLEEFDE DE HOLOCAUST

Nanette König-Blitz

Nanette König-Blitz was een klasgenootje van Anne Frank. Zij overleefde een jaar in Westerbork en daarna twee jaar in Bergen-Belsen. In deze overlevingsmemoires beschrijft ze haar meest traumatische herinneringen. Met haar gevoelige maar ook rauwe relaas onderzoekt zij het menselijk vermogen tot mededogen en wijst zij de wereld op de noodzaak van verdraagzaamheid.

Prijs € 17,99 • verschijnt april 2017

DE WERELD IS MIJN THUIS

Herinneringen en levenslessen • *Thich Nhat Hanh*

De persoonlijke herinneringen van Thich Nhat Hanh, verweven met levenslessen. Wie het huidige moment intens beleeft, kan zich overal thuis voelen, zo laat de zenmeester zien. Zijn leven lang is Thich Nhat Hanh bezig met vernieuwing van het boeddhisme. Hij reist de hele wereld over om voor vrede te pleiten, en is een inspiratiebron voor Martin Luther King en Nelson Mandela.

Prijs € 17,99 • verschijnt april 2017

STILTE

Rust vinden in een wereld vol lawaai • *Erling Kagge*

De Noorse avonturier en uitgever Erling Kagge stelt zichzelf in dit boek drie vragen. Wat is stilte? Waar kun je het vinden? Waarom is het nu belangrijker dan ooit? Wat volgt zijn drieëndertig pogingen om een antwoord te vinden. Erling Kagge gebruikt zijn ervaringen als ontdekkingsreiziger en bergbeklimmer om het onderwerp 'stilte' te onderzoeken.

Prijs € 18,99 • verschijnt april 2017